



Maart 2019

Graag nodig ik je uit op de
6^{de} benefietfilm-met-verwenreceptie van vzw Stappen op zondag 28 april 2019.

Yomedinne

De film

Yomedinne is een roadmovie over de reis van voormalig lepra patiënt Beshay.

Na de dood van zijn vrouw beslist hij om voor het eerst de geïsoleerde leprakolonie te verlaten waar hij zijn hele leven woonde, om op zoek te gaan naar zijn familie, die hem daar ooit als klein kind achterliet.

Samen met zijn ezel Harby en zijn vriend Obama, een jonge wees met affectienood, begint Beshay aan de grote reis op zoek naar identificatie, rust, geborgenheid en avontuur.

Yomedinne gaat over **hoopvolle en warme maatschappij-outcasts die ondanks de indiepe sociale context levensvreugde en optimisme uitstralen.**

Ondanks het (op papier) zware onderwerp is het een heel luchtige, optimistische en hoopgevende prent. De Egyptische komische film uit 2018 is geschreven en geregisseerd door Abu Bakr Shawky.

De benefietvertoning is meteen ook een avant-première vermits de film pas in mei in de Belgische zalen draait.

Daarom moet je de film dan gaan zien! En bovendien...

- verzorgt Marc Bussens, voorzitter van de Unie van de Filmkritiek, een passende inleiding;
- steun je door je aanwezigheid het **Zorgfonds** van Stappen;
- kan je achteraf napraten tijdens een **gezellige en uitgebreide verwenreceptie**.

Op een rijtje...

'Yomedinne' wordt gedraaid op **zondag 28 april 2019** - doorlopende vertoningen **vanaf 10u.30 tot 11u** in **zaal Sphinx** met aansluitend (van 12u.30 – 14u.30) een **verwenreceptie** in 'De Fabriek', Raffinaderijstraat 4 te 9000 Gent.

Voor het ticket (**25 euro**) biedt Stappen je een hartelijke film en een deugddoend drankje en hapje achteraf.

Tickets kan je bestellen:

Bij mezelf op dit mailadres;

Bij vrijwilligers en medewerkers van VZW Stappen;

Of rechtstreeks bij Stappen (via mail info@stappenvzw.be), telefonisch 09 2282657 of door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekening BE22 8906 3405 1847 van vzw Stappen met vermelding: 'benefietfilm' en je naam.

En mocht je die dag helaas niet kunnen komen...

Mocht je je op zondag 28 april niet vrij kunnen maken, maar toch het Zorgfonds een steuntje geven, dan kan je voor een 'geschenkticket' kiezen. Je reserveert (en betaalt) een ticket dat Stappen bezorgt het mensen die anders financiële ruimte niet hebben om te genieten van een film.

Maar stiekem hoop ik wel dat je er zelf bij kan zijn en het nieuws ook in je vriendenkring verspreidt.

Groeten.