

Impressies studiedag CANO lanceert! **Door Philippe Collart.**

Deze studiedag was de gelegenheid om de **vernieuwde missie en visie** voor te stellen. Dit jaar waren tevens de Gemeenschapsinstellingen als vaste partner aanwezig én enkele afgevaardigden van de kandidaat-CANO's. Via Twitter waren ook Minister Jo Vandeuren en administrateur-generaal Van Mulders op de hoogte.

Na de aankondiging dat de CANO-commissie de nieuwe CANO-kandidaten weldra zal verwelkomen - CANO Vlaanderen zal dan 13 CANO's tellen - en een overzicht van de krachtlijnen van het afgelopen jaar door voorzitter **Luc Deneffe**, werden de CANO-klas en de vernieuwde missie en visie van CANO voorgesteld. Zo preciseerde **Kristel Nuyts** dat in het voorjaar van 2017 **twee instapklassen** zullen georganiseerd worden, waar beginnende collega's meegenomen worden in het CANO-gedachtegoed. Daarnaast wordt in het najaar een **laboklas** gepland waar meer ervaren canovieten kunnen uitwisselen en verdiepen en ideeën terug naar hun eigen organisatie meenemen.

De vernieuwde missie (waar staan we voor?) en visie (waar willen we binnen 5 jaar staan?) werd door **Roel Gerits** gebracht. Voortaan zal dit kleurig in de vorm van haar vier leuzen in elke mailverkeer onderaan te lezen zijn: gedreven in verbinding, krachtig in engagement, gedurfd ondernemen, voor een zorgzaam samenleven. Tot besluit gaf Roel aan elke deelnemende organisatie de volgende vraag als oefening mee: in welke mate maakt de CANO waarin ik werk die CANO-visie waar?

Magda Massoels, waarnemend afdelingshoofd van de Gemeenschapsinstellingen liet de stem van de Gemeenschapsinstellingen horen en bracht een authentieke bijdrage vanuit de parallelle zoektocht naar visie in de G.I.'s. Ook zij lanceerde een gebalde slagzin: vanuit geslotenheid samen nieuwe perspectieven creëren. **Een studiedag op 2 mei 2017 werd reeds aangekondigd.**

Vanuit een samenwerking met buurtwerk 't Lampeke te Leuven werd een filmreportage over 'trajecten van hoopverlening' getoond. Sterk en erg menselijk, niet in hulpverlenerstaal. Verbinding, geloof, geen breuken, niet opgeven, iets anders doen... die typische CANO-waarden kwamen allen aan bod in dat filmpje. Nog twee andere filmpjes zijn te bekijken op www.hoopverlening.be.

In de namiddag vonden meerdere **workshops** plaats, verzorgd door een van de CANO's, om dan deze dag van informatie en uitwisseling, van ontmoeting en reflectie met een drankje af te sluiten.

Deze studiedag was andermaal een geslaagd evenement: niet alleen inhoudelijk, maar ook omwille van de hartelijke ontvangst door de Heilige Man en zijn knecht en stewards, de leuke opwarmer door de voorzitter, de energieke rondspringende coach en de vriendelijke piccolo's die de 180 deelnemers begeleidden naar de workshops. Bedankt organisatoren voor deze succesvolle en geanimeerde CANO-studiedag!