



MAAK HET MEE

JEUGDHULP ANNO 2018 - VZW ORANJEHUIS

Uitsluiting voorkomen als doel van jeugdhulp, gaat te vaak voorbij aan de structuren die hulpvragen voortbrengen, aan de echte vraag van mensen 'mag ik er zijn en mag ik van betekenis zijn', aan het werken aan de samenleving zelf die warmer en meer solidair moet worden.

In 3 dialogen en 3 thema's staan we graag met jou stil bij wat jeugdhulp anno 2018 dan wél moet zijn, om de inzichten die we opdoen, te vertalen in werkbaar praktijk en concrete acties, in een nieuw beleidsplan. Wij hebben jou er heel graag bij om te luisteren naar wat jou inspireert en van je ideeën te leren.

MAAK HET MEE

JEUGDHULP ANNO 2018

MOGEN BESTAAN | GRAAG ZIEN EN GEZIEN ZIJN

Heel dikwijls zijn de vragen waarmee kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdhulp terecht komen, eigenlijk bestaansvragen en -noden. Ze verbergen een dieper verlangen waar soms geen woorden voor zijn. Noden die vaak op het eerste zicht niet zo verstaan worden. Noden van elke mens en eigen aan het leven. Een louter pedagogisch of psychiatrisch antwoord hierop schiet steeds weer tekort. Ze verlangen van de jeugdhulp een antwoord in een gelijkwaardige en waarderende, liefdevolle, nabije en menselijke relatie.

Toms verhaal werd vastgelegd in een prachtige korte film 'Hoe Tom Beer werd', die we van Toms moeder kregen en als insteek voor dit thema mogen laten zien.

MOGELIJKHEDEN SCHEPPEN

Elke mens wordt geboren als een kwetsbaar wezen vol mogelijkheden en talenten. Om hier iets te kunnen mee aanvangen, zijn anderen echter onmisbaar. Een 'goede' samenleving is een samenleving die elk van haar leden in de gelegenheid stelt om talenten in te zetten, maar daar ook zelf de voorwaarden voor schept. Wat kunnen mensen werkelijk doen en zijn? Welke kansen op activiteit en keuze biedt de samenleving hen?

Jeugdhulp moet bijdragen aan het vergroten van het 'vermogen' van jonge mensen én tegelijk het vermogen van de samenleving om talenten een plek te geven.

Wederkerigheid, de rijkdom van het verschil en mensenrechten (rechten van mensen inherent aan het mens zijn) zijn hierbij belangrijke leidraden.

Nussbaum, sociaal-filosoof, publiceerde 'Mogelijkheden scheppen' en koppelt theorie aan strijdbare praktijk. Dit boek inspireert ons voor het thema .

HOOP VERLENEN

Hoop blijven geven en zelf blijven hopen is in de hulp onze ultieme opdracht. Het gaat over samen mens zijn, in het leven staan en de uitdagingen en kansen eigen aan dit leven, samen aangaan. Het gaat over tijd en nabijheid, er blijven zijn, het in alle richtingen waarderen van mensen, over modules en registraties heen. We moeten en mogen er -weliswaar menselijk en dus beperkt- 'het beste' van onszelf inzetten, ons met mensen in-laten, omdat het gelaat van de ander ons appeleert, niet in een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie, maar in een gedeeld perspectief, waar er geen doelgroepen zijn, alleen groepen met een doel.

We vinden inspiratie voor het thema in 'Trajecten van Hoopverlening', een docufilm van buurtwerk 'T Lampeke Leuven over kwetsbaar zijn, authentieke relaties aangaan, op weg durven gaan, buiten de lijnen kleuren, ...

We voorzien een hapje en een drankje. Laat je ons a.u.b. weten of en wanneer je komt en met hoeveel personen via joke.huysentruyt@ligand.be .Dank je wel!

Donderdag 12 oktober

19.30-21.30

'Mogelijkheden scheppen'

Vrijdag 13 oktober

11.30-13.30

'Hoop verlenen'

Dinsdag 7 november

11.30-13.30

'Mogen bestaan | graag zien
en gezien zijn'

O.C. DE VONKE

Lagaeplein 24 8501 Heule